

Gevelsteen voorstellende een faun met druivenmand en -vat

Oorspronkelijk: Jozef Israëlslaan 22, Bosch & Duin gem. Zeist (Panbos)

Huidige locatie: Wijde Omloop 6, Oosterhout



De eerste bewoner van Jozef Israëlslaan 22 in Bosch en Duin was Harry Huinck (1906) Hij was wijnhandelaar en eigenaar van wijngaarden in de Bourgogne en bouwde zijn huis aan de rand van het Panbos.

In de gevelsteen die hij liet maken verenigen zich die elementen: de Faun die ook wel bosgod was en vaak een Panfluit had en de Wijn.

Een **faun** is een mythologisch wezen waarvan vooral de mannen worden afgebeeld met hoorns en bokkenpoten. Het was een god uit de Romeinse sagenleer. Later werd hij vaak als bosgod voorgesteld. Een faun heeft de achterpoten van een paard of een geit en het bovenlichaam van een mens. Vaak heeft de faun een panfluit of fluit.

Maker: Gerard Héman

Gerardus Heinrich Christophorus August (Gerard) Héman (Duisburg, 17 juli 1914 - Rotterdam, 11 juli 1992) was een Nederlandse beeldhouwer.